

12-9-'92

**limburgs dagblad**

Inwoners van Budel-Dorplein, een dorpje vlakbij Weert, zijn uitzonderlijke mensen. Ze protesteerden jarenlang eensgezind tegen het opruimen van gifgrond in hun tuinen. En dat in een tijd waarin hele woonwijken in opstand komen totdat de giftige troep uit hun buurt is verwijderd. De

cadmium-concentraties zouden volgens de Budelnaren echter niet zó alarmerend zijn dat ze hopen zand en omgehakte bomen voor de deur rechtvaardigden. In die opvatting kwam twee jaar geleden plotseling verandering. De provincie Noord-Brabant beloofde de hardwerkende arbeiders van Budel-Dorplein gouden bergen: 13.000 tot 36.000 gulden per gesaneerde tuin. De meesten zwichtten voor het geld en sindsdien is de sfeer in

Budel-Dorplein grimmig. Een handjevol volhardende tegenstanders, nog steeds van hun goede gezondheid overtuigd, durft niet hardop te spreken van verraad,

maar gefluisterd wordt het wèl. En persoonlijke relaties zijn gesneuveld. Binnenkort wordt gestart met het afgraven van weer 85 tuinen in

Budel-Dorplein. Wat doen de tegenstanders van sanering dit keer? Laten ze zich omkopen of gaan ze mee naar de Raad van State?

**in het nieuws**